

## Επίσκεψη μαθητών στο Πνευματικό μας Κέντρο

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου, ομάδα μαθητών του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων επισκέφθηκε το Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών στα πλαίσια πολιτιστικού-εκπαιδευτικού προγράμματος που εκπονούν.

Μία από τις δράσεις του εν λόγω προγράμματος «Μνημεία και Μνήμες της Κωνσταντινούπολης», του οποίου υπεύθυνη είναι η κ. Φαναρά Αικατερίνη, καθηγήτρια Γαλλικών, Κωνσταντινουπολίτισσα και συνεργάτις, η κ. Πορικού Τζαννετίνα, φιλόλογος, είναι και η αμεσότερη γνωριμία των μαθητών με Κωνσταντινουπολίτες. Στην πραγματοποίηση της δράσης αυτής βοήθησε η εφημερίδα μας, ο Πολίτης.

Οι μαθητές και οι τρεις καθηγήτριες που τους συνόδευαν ξεναγήθηκαν στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου με τη βοήθεια της κ. Πέπης Τσουκάτου. Άκουσαν για την ίδρυση και τη λειτουργία του, είδαν τους πίνακες των ιστορικών προσωπικοτήτων της Ομογένειας, τις φωτογραφίες εποχής που κοσμούν τους χώρους και εντυπωσιάστηκαν από το πλούσιο και σπάνιο υλικό της βιβλιοθήκης.

Τέλος, ανέβηκαν στον 6ο όροφο όπου συναντήθηκαν με τους κ.κ. Πέτρο Τσουκάτο φυσικό, Στάθη Αρβανίτη ηλεκτρονικό μηχανικό, την κ. Καλλιόπη Μαζοκόπου φιλόλογο, και η συζήτηση άρχισε. Έτσι, τα παιδιά και οι καθηγήτριές τους άκουσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα σχολεία της Πόλης,



(οι τρεις συμπολίτες μας ήταν αντίστοιχα μαθητές του Ζωγραφείου, της Μεγάλης Σχολής και του Κεντρικού) κυρίως της Β/θμιας εκπαίδευσης, την ιστορία τους, τα διδασκόμενα μαθήματα, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, που ανέπτυξαν. Άκουσαν ακόμη για την καθημερινή ζωή στην Πόλη, για τις διακοπές στα νησιά, για τη ζωή των εφήβων και των νέων. Δεν έλειψαν όμως και οι αναφορές στα ιστορικά γεγονότα του '55 και τις απελάσεις του '64 που σημάδε-

ψαν και καθόρισαν τη ζωή και το μέλλον του πολιτικού ελληνισμού. Το ιστορικό νοερό ταξίδι έκλεισε με ερωτήσεις και απορίες των μαθητών.

Πιστεύουμε πως ο σκοπός της επίσκεψης της μαθητικής ομάδας που θα επισκεφθεί την Πόλη τον Απρίλιο για την ολοκλήρωση του προγράμματος, επιτεύχθηκε. Σ' αυτό συνέβαλλε η Ένωση Κωνσταντινουπολιτών που πρόθυμα δέχτηκε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή στην έδρα της.

Ο Πολίτης